

# Spits!



GERRIT EN HENK VAN DE ZAAIVOETBAL  
WIE KENT HEM NIET?  
LUC VAN DE HAAR  
UITGELICHT FRED RIJCKENBERG



# Spits!

VAN DE REDACTIE

## S.V. Vaassen

Spits is een uitgave van Sportvereniging Vaassen opgericht 12 juni 1920

### Correspondentieadres

Postbus 124, 8170 AC Vaassen

### Bezoekadres

Sportpark de Kouwenaar, Woestijnweg 67, 8172 CN Vaassen

### Hoofdredacteur

Marco Bijsterbosch

### Redactie

Dorien Schreurs  
Peter Schreurs  
José Vosselman  
Iris Kaandorp  
Wim Brinkman

### Fotografie

Fred Rijckenberg  
Han Balk  
Eigen leden

### Vormgeving/Eindredactie

Wim Brinkman

### Drukwerk



### Hoofdsponsors



**succes**

verzekerd

### Optimalisatie

Tips, vragen, feedback?  
Deel het met de redactie  
via [spits@svvaassen.nl](mailto:spits@svvaassen.nl)

Hier is de nieuwe editie van de SPITS!. De afgelopen maanden zijn er wederom diverse activiteiten georganiseerd door de vele vrijwilligers.

Recentelijk nog de pubquiz, een dartoernooi, verschillende kaartavonden en een glow in the dark voetbaltoernooi voor de allerkleinsten.

Wij staan ook nog even stil bij het oliebollentoernooi, de carnavalswagen bouwen en meer recentelijk het sportcafé. En nog veel meer.

In deze voorjaarseditie blikken we terug op een paar van die activiteiten en worden er vier personen in het zonnetje gezet. De activiteiten voor de jeugd die nog gaan komen zijn een jeugdkamp op 1 en 2 juni, een toernooi voor de oudere jeugd en op 15 juni is er de penalty bokaal en gala avond. Hierover zal in de diverse whatsapp groepen meer informatie beschikbaar worden gesteld zodat iedereen deze activiteiten in de agenda kan noteren. Veel leesplezier. De redactie.



# Wie kent hem niet, Luc van der Haar.

(Door Marco Bijsterbosch)

Luc is al jarenlang lid van s.v. Vaassen en fanatiek supporter van vooral het eerste elftal maar ook Feyenoord supporter. Elke zondag aanwezig bij de senioren en dan vooral het 1e elftal, al vanaf de tijd dat zijn broer Henk van de Haar in het eerste speelde en ook nadat zijn broer was gestopt bleef Luc het eerste elftal uit en thuis bezoeken. Je herkent hem gemakkelijk door zijn blauwe SV Vaassen pet en zijn Feyenoord ketting. Toen mijn vader nog in het bestuur zat reed Luc regelmatig met mijn vader en mij mee naar uitwedstrijden van het 1e elftal. Nog altijd vraagt Luc aan mij als ik hem tegenkom:

" Hoe gaat het met Wim? "

Later reed Luc altijd met Lammert Buunk mee of als er naar de verre uitwedstrijden met de bus werd gegaan mocht Luc ook plaatsnemen in de spelersbus, want hij was verantwoordelijk voor de materialen die het eerste bij zich had zoals shirts, ballen, hesjes, pionnen, etc.

Verder moet genoemd worden zijn archief over s.v. Vaassen.

Luc heeft denk ik het grootste archief van onze vereniging, hij heeft bijna alles bewaard in plakboeken etc.

Ook is hij lid van de onderhoudsploeg die elke donderdagmorgen onderhoud plegen op het sportpark.

Opmerkelijk is dat hij in zijn testament heeft laten zetten dat mocht hij komen te overlijden, het condoleren in het clubhuis plaats moet vinden en zijn uitvaart moet beginnen op de middenstip van het eerste veld op de Kouwenaar.

Luc vertelde me ook dat hij zo graag nog een keer in de Spits! wilde staan.

Daarom tijd om wat stellingen aan Luc voor te leggen:

**Naam:** Luc van der Haar

**Leeftijd:** 74 jaar ( Luc schreef de getallen met zijn vinger op tafel)

**Favoriete club:** SV Vaassen op nummer 1!!! Feyenoord op nummer 2

**Favoriete drinken:** Biertje 0.0

**Favoriete eten:** Patatje van Jopie

**Favoriete speler:** Alle spelers van SV Vaassen

**Favoriete persoon binnen SV Vaassen:** Bennie "Votteman"

**Wil je nog wat zeggen tegen iedereen:**



**Jawel :** "SV Vaassen Mot Winn'n !!"

(Hij heeft zelfs een pet gekregen van het derde elftal met zijn motto er op gedrukt )



Begin februari konden de bouwers/sters van de carnavalswagen van S.V.Vaassen dan eindelijk showen wat ze in vele (avond)uren in elkaar gezaagd, getimmerd en geverfd hadden. Het resultaat mocht er wezen en iemand had ook een prima slogan bij het thema verzonnen:

“bij s.v.Vaassen bouwen we door”

Bij de prijsuitreiking in de Wieken bleek s.v. Vaassen door de jury beloond te zijn met de derde prijs !!!

De voorbereiding:

Al weken voor de bewuste februari zaterdag werden de werkzaamheden gestart door enthousiaste bouwers/sters. Het gekozen thema werd uitgebeeld door middel van grote legostenen die symbool stonden voor de groei van onze jeugdafdeling.

De foto's laten zien hoe het resultaat er uit zag in de optocht na al dat bouwen.

## "Bouwen aan de toekomst" thema in de Carnavals optocht!





# Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 6 januari werd in het clubhuis weer de nieuwjaarsreceptie gehouden.

In zijn openingswoord werden de aanwezigen door Marcel Tiemann welkom geheten.

In vogelvlucht werd het jaar 2023 langs gelopen door middel van het benoemen van de hoogte en toch ook een dieptepunt van dat jaar. Het dieptepunt van vorig jaar was toch wel de terugtrekking van het eerste elftal uit de competitie, wat op dat moment de beste oplossing was.

Positief is natuurlijk de groei van het aantal jeugdleden dat gestaag doorgroeit.

Nieuw op de nieuwjaarsreceptie was het huldigen van de jubilarissen en het bekend maken van de vrijwilliger en vrijwilligster van het jaar. Voorheen werd dit op de jaarvergadering respectievelijk op het gala gedaan. Na de huldigingen en bekendmakingen, kon er nog lang nagepraat worden bij een hapje en drankje.





# Oliebollentoernooi voor junioren, pupillen en de mini's.

Op 1 van de laatste dagen van het jaar werd op 29 december weer het jaarlijkse olieboltoernooi, wederom gesponsord door Maikel de Bakker aan Huis, gehouden in de Koekoek voor onze jeugd. Het enthousiasme was groot. Op deze 2 pagina's een paar foto's ter herinnering.







## Stampopot eten

Na het oliebollen toernooi was er het traditionele boerenkool eten bereid door Ilona, Mientje, , Gemma, Henriette, Rinie en Jos. De heerlijke stampotten waren gesponsord door René Tiemens, Jos, Lammert Buunk, Veluwse Streekproducten, Roy Bouwmeester Straatwerk, Maurice Boeve en Marcell Kaas. Hartelijk dank!



## Klusdagen

23 december 2023 stond in het teken van de Club klusdag. De nieuwe tribune stoelen zijn gemonteerd en er werd geschilderd en schoon gemaakt. Het to do lijstje is ijverig afgewerkt zodat ons sportpark er weer keurig bij ligt.



## Collecte gelopen

De jeugd heeft collecte gelopen voor het fonds gehandicaptensport . Goed gedaan allemaal.



## Kampioenen

Door een 4-4 gelijkspel bij VVOG is de J013 winterkampioen geworden. Dat moet natuurlijk worden gevierd met patat. Van harte gefeliciteerd



## Kassa.....

We hebben onze 50 verdiende munten opgehaald bij Jumbo Hamer Vaassen. Iedereen bedankt !



# ”Sportcafé 2024 weer volle bak...!”



Woensdag 27 maart j.l. werd er bij de s.v. Vaassen weer het jaarlijkse sportcafé gehouden dat al jaren wordt georganiseerd door de club van 100 samen met de s.v. Vaassen. Deze avond, bestemd voor de leden van de club van 100 en de sponsors van s.v. Vaassen, verloopt ook al weer jaren volgens een vast patroon in een panel vorm. Gespreksleider Eddy van der Ley vuurt goed geïnformeerd zijn vragen af op meestal 2 gasten die elk jaar wisselen van samenstelling.

Nadat de ruim 100 aanwezigen welkom werden geheten door Wim Brinkman werd de microfoon aan Eddy overhandigd en konden de gasten voorgesteld worden.

In de voorgaande jaren hadden al een keur van bekende (sport)mensen het sportcafé met hun aanwezigheid en verhalen opgeluisterd. Dit jaar kon Eddy, John de Wolf (oud speler van o.a. Feyenoord, oud-international en huidig assistent trainer van Feyenoord) en vervolgens Jan Mulder (oud speler van o.a. Ajax, Anderlecht en nu vooral in België voetbalanalist.) verwelkomen. Jan verving deze avond zijn zoon Yuri Mulder die verhinderd was.

Het was een opmaat voor een heel gezellige avond met (sterke) verhalen, anekdotes en dingen die soms ergernis opwierpen in het huidige voetbal.

Maar ook persoonlijk moeilijke omstandigheden werden niet uit de weg gegaan.

Het zou ondoenlijk zijn om een gedetailleerd verslag te gaan maken van deze avond, maar een paar voorbeelden moet kunnen.

Dit alles was weer zeer duidelijk te verstaan omdat D&S Productions het geluid weer prima had geregeld.

John vertelde b.v. heel overtuigend over een practical joke die hij met een paar van zijn ploeggenoten had uitgehaald bij een medespeler. In verband met de privacy van deze man kunnen wij zijn naam niet noemen, maar het was vrij hilarisch.

Hij kreeg ook nog steeds een brok in de keel als hij over de Brienoordbrug naar het stadion van Feyenoord, de Kuip, reed.



Jan had het o.a. over het moment dat hij hoorde dat hij niet was geselecteerd voor het wereldkampioenschap in Duitsland in 1974. Dat hij tegen de toenmalige trainer, Rinus Michels, zei dat hij het begreep en hun veel succes wenste, maar dat na thuiskomst in Groningen de frustraties los kwamen en het kippenhok er de volgende dag heel anders uit zag dan een dag eerder.

John vertelde zijn niet zo leuke ervaringen over de dementie van zijn moeder, als voorbeeld dat het ook anders kan lopen in het leven als dat je graag zou zien.

Jan kreeg de lachers op zijn hand door vol humor te vertellen over zijn ergernissen over het huidige spoeibeleid voor de voetbalvelden (voorbeeld: het veld in Frankfurt bij de wedstrijd Duitsland – Nederland was net een ijsbaan door het vele sproeien), en hij snapte ook niets van alle “high fives” die te pas en te onpas gegeven moeten worden door spelers en coaches bij de warming up, bij het begin van de wedstrijd in de groepskring en bij het wisselen.

Ook de duimpjes omhoog bij een verkeerde pass van een ploeggenoot kon niet op zijn goedkeur rekenen. om over de VAR maar te zwijgen. Zo vloog de tijd voorbij en kwam er veel te snel een eind aan deze succesvolle avond en was het alweer tijd voor de dames om John, Jan en gespreksleider Eddy te bedanken met een bloemetje en een flesje likeur.

Na de tijd werd er nog volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid na te praten onder het genot van een hapje en drankje.





## Oliebollenverkoop

Maar liefst 186 zakken oliebollen/appelbeignets zijn er vandaag over de toonbank gegaan. Dano en Cas wonnen een door maikeldebakker aan huis gesponsorde taart voor de meest verkochte oliebollen.

Jaimy en Naëma een speelgoed waardebon geschonken door SV Vaassen.  
Bedankt alle verkopers. Een recordverkoop.



## De gouden oliebol!

Er waren ook nog 5 prijzen te winnen!

Riette en Dano vonden de gouden oliebol en wonnen een door Veluwse streekproducten gesponsorde prijs.

Tony ( Arjan voor de niet ingewijden ) een door Bosch gesponsord bierpakket.

Cas heeft de SV Vaassen broodtrommel van 11teamsports uit Apeldoorn gewonnen !

Begin januari hebben we een nieuwe vloer in de kantine gekregen!



### *Jeugd naar Vitesse*

16 maart zijn de J014 en de J016 naar Vitesse - Almere City geweest. De kaarten zijn aangeboden door Wilbert van der Steeg van de Firma Marketcall.



# ONZE RAS-ZAALVOETBALLERS

De kop is wel een beetje misleidend, want dit stukje gaat over de 2 mannen die er voor zorgen dat juist veel leden in de zaal kunnen spelen, ze zijn ook alle twee bij bijna alle thuiswedstrijden aanwezig vandaar de titel.

De zaalvoetbaltak van Vaassen is ontstaan vanuit de zaalvoetbalvereniging F.C. Eiland. In de beginjaren van het zaalvoetbal wilde het Vaassen bestuur geen zaalvoetbalelftal, omdat er in de gemeente Epe op vrijdag werd gespeeld, was het bestuur bang voor eventuele blessures.

Toen werd dus door enkele leden F.C. Eiland opgericht. Nadat de KNVB de organisatie van het zaalvoetbal op zich nam en er ook op andere dagen werd gespeeld heeft s.v. Vaassen zijn bezwaren aan de kant geschoven en gingen de zaalvoetbal-elftallen van F.C. Eiland spelen onder de vlag van onze vereniging.

In de loop der jaren hebben zich meer andere sporten zich aangesloten bij onze club. Eerder hebben we al kennis gemaakt met de dart en biljartvereniging die gebruik maken van onze kantine. In deze editie staan we stil bij het zaalvoetbal. SV Vaassen kent een rijke geschiedenis in de zaal. De 2 heren die zich al jaren lang bekommeren om de zaalvoetbaltak zijn:

**Gerrit van Gortel en Henk Labberton.**

Tijd om met beide heren in gesprek te gaan.

*Heren, hoe lang zijn jullie al lid van onze vereniging?*

**Gerrit:** In januari ben ik gehuldigd voor mijn 25 jarig jubileum. Ik loop al veel langer mee bij de club doordat mijn kinderen Berry, Dennis en Sabrina voetbalden in de jeugd.

Toen ik vaste grensrechter werd van één van de jeugdteams ben ik lid geworden.

Hiervoor voetbalde ik altijd bij SV Wissel. Naast leider en grensrechter voor diverse jeugdteams ben ik ook leider geweest van de beloften ploeg onder de 23 jaar. We speelden altijd wedstrijden in de Beltona competitie.

**Henk:** Ik ben al 66 jaar lid van de club. Ik heb zelf altijd gevoetbald in de jeugd. Later ben ik leider geworden van het team van mijn zoon Tim.

*Wat doen jullie zoal als coördinator van de zaal en hoe lang doen jullie dit al ?*

**Henk:** ik ben al 22 jaar coördinator van de zaal. Destijds ben ik gevraagd door Jan Rodijk om deze taak op me te nemen. We groeiden zo hard dat we op een gegeven moment 6 heren en 3 damesteams hadden. Zo'n 15 jaar geleden heb ik Gerrit gevraagd om me hierbij de assisteren. Heren 1 speelde op een gegeven moment hoofdklasse waardoor er meer randzaken geregeld moesten worden. Het was echter wel een fantastische tijd waarin we veel kampioenschappen hebben gevierd. Het mooiste was misschien wel dat we met 2 teams tegen elkaar streden in de bekerfinale.

**Gerrit:** Henk doet het contact met de KNVB en ik regel de randzaken bij de teams onderling. We werken goed samen wat ontzettend prettig is. Samen zetten we het veld speelklaar, ontvangen we de tegenstander en scheidsrechter. Tijdens de wedstrijden houden we de scores bij, we zijn dus echt bij de wedstrijd betrokken.







*Wat vinden jullie zo leuk aan zaalvoetbal?*

**Gerrit:** Het spelletje is gewoon heel leuk om naar te kijken. Het spel gaat lekker snel door de ingevoerde 4 seconden regel. Binnen 4 seconden moet het spel weer worden hervat. De gezelligheid en gemoedelijke sfeer staat wel op nummer 1.

De meeste wedstrijden spelen we tegenwoordig in de Koekoek. Het voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld de waterpolo ook op vrijdagavond competitie speelt. In de kantine is het dan altijd gezellig druk.

**Henk:** Momenteel hebben we 1 herenteam en 1 damesteam.

Dit seizoen stonden er weer derby's op het programma tegen KCVO, Vios en FC Sedap. Echter valt het kwartje dit seizoen net wat vaker de verkeerde kant op.

Desondanks gaat dit niet ten koste van de goede sfeer.

*Hebben jullie nog een oproep/bericht voor de SV Vaassen leden ?*

**Gerrit:** We zijn echt op zoek naar club scheidsrechters. Je hoeft echt niet elke week te fluiten maar wat extra mensen erbij zou prettig zijn. Na de wedstrijd staat er een lekker biertje voor je klaar.

Via de club is er een mogelijkheid om je bij te laten scholen om de spelregels beter te leren kennen.



# FRED RIJCKENBERG

## INTERVIEW

De laatste jaren zien we steeds vaker bij allerlei sportwedstrijden en evenementen een fotograaf bijna alles op de gevoelige plaat vastleggen. Hij is inmiddels zo bekend in Vaassen dat hij constant aangesproken wordt om gedag te zeggen en/of een compliment te krijgen voor zijn foto's.

Het is leuk om te zien dat hij ook veel van die personen kent en weet wat ze doen of waar ze spelen.

In deze Spits! staan ook veel foto's die hij heeft gemaakt, inclusief de omslagfoto.

Hoog tijd om Fred Rijckenberg, want dat is de persoon waar dit over gaat, voor te stellen aan diegene die hem (nog) niet kennen door middel van een interview gehouden na de wedstrijd Vaassen - Raalte in de kantine.

*Je bent nu met pensioen, maar wat heb je gedaan in je werkzame leven voor de kost?*

Fred: Ik ben ICT architect, ik ontwierp computersystemen bij Unisys, 1 van de grootste bedrijven van de wereld. Ik moest een project in Amersfoort oplossen voor mijn baas bij de gemeente aldaar en toen ik daar klaar was, kwam de gemeente bij mij om te vragen of ik niet bij hun wilde werken en dat heb ik toen gedaan.

Ik ging van 70 uur in de week naar 36 uur. Dat was wel een groot verschil. Net voor mijn pensioen heb ik nog geholpen om een programma te ontwerpen voor de zogenaamde omgevingswet, die overigens nog niet helemaal klaar is.

*Hoelang ben je al aan het fotograferen?*

Fred: Ik ben zo'n 18 jaar begonnen met fotograferen met rolletjes en een eigen doka om de foto's te ontwikkelen daarna een tijd lang stilgezeten totdat de website Vaassen Nu mij vroeg in de persoon van Henk Rozendal en dat heb ik een tijd gedaan. Na Vaassen Nu ben ik bij de verenigingen s.v. Vaassen en Vios gebleven, maar ook andere sporten zoals korfbal en handbal en waterpolo.

*Welke sport is het moeilijkst om te fotograferen?*

Fred: Dat is waterpolo, door het vele bewegen is het ontzettend lastig om mooie scherpe foto's te maken.

*Hoeveel foto's maak je gemiddeld per wedstrijd?*

Fred: Meestal tussen de 700 en 800 per wedstrijd die ik daarna allemaal stuk voor stuk bekijk om de echt mooie te selecteren, om er ongeveer 40 over te houden. Dat duurt ongeveer 2 tot 3 uur.

*Tegenwoordig hoor je ook veel over de privacy wet vooral met publicaties enz. Heb jij daar ook mee maken en heb je daar hinder van?*

Fred: Het ligt eraan hoe je daar inzit, ik doe het als vrijwilliger aan de buitenkant, dit is een openbaar terrein, ik mag hier foto's





maken. Iedereen die niet wil dat ik iemand op de foto zet moet dan bij mij komen om dat kenbaar te maken Als vereniging ligt dat anders, dan is er een andere wetgeving. De vereniging mag wel mijn foto's delen en als er commentaar op komt, kan de vereniging naar mij verwijzen en haal ik ze, indien nodig er van af. Ik ga trouwens altijd voor een wedstrijd naar de leiders van beide partijen om toestemming te vragen.

*Doe je ook foto's maken anders dan van sportwedstrijden?*



Fred: Ja steeds meer eigenlijk, ik ben bv. ook vrijwilliger bij de gemeente en wordt regelmatig gevraagd. Bij voorbeeld de jaarlijkse lintjes uitreiking mag ik de foto's maken.



*Heb je voor het maken van de foto's een cursus gevolgd?*  
Fred: Nee, dat heb ik geleerd door het steeds weer foto's te maken, al doende leert men dus.

Er worden ook foto's gepubliceerd in diverse media en soms wordt ik gevraagd om een bruiloft of onlangs nog een begrafenis te fotograferen, maar zulke foto's blijven meestal privé.



*Kies je zelf de wedstrijden uit of hoe gaat dat in zijn werk?*  
Fred: Nee, uit mezelf ga ik geen wedstrijden/ evenementen bezoeken, men moet mij vragen en dan kom ik graag. Ik zou nog wel graag een keer bij de dartvereniging een reportage maken, maar daar is tot nu toe nog niks van gekomen.

*Je hebt door deze hobby natuurlijk weinig tijd over, wat vindt je vrouw hiervan?*



Fred: Mijn vrouw vindt het prima dat ik veel tijd besteed aan het foto's maken. Door mijn pensionering ben ik natuurlijk de hele week thuis, maar ze staat er 100 % achter. Verder heb ik 2 kinderen en 3 kleinkinderen met de vierde op komst. Ik woon zelf in Beemte Broekland en mijn oudste kleinzoon voetbalt bij s.c. Teuge, waar ik trouwens ook een tijd jeugdvoorzitter ben geweest.

*Vindt je dat je met sociale media invloed uit kunt oefenen?*



Fred: Ja dat denk ik wel. Bijvoorbeeld heb ik op verzoek van Vios heel veel aandacht besteed aan hun dames afdeling en je ziet dat het nu flink is gegroeid.

*Tegenwoordig kost bijna alles geld maar jij doet alles gratis, is dat bewust?*



Fred: Ja, want als ik vergoedingen ga vragen moet ik zzp-er worden met allerlei verplichtingen en toestanden. Ik heb een goed pensioen en alle hobby's kosten geld maar het blijft binnen de perken.

*De laatste vraag: Bewerk jij je foto's digitaal?*  
Fred: In principe niet, al komt het wel eens voor dat bij een mooie foto een been, arm of zoiets in beeld staat, die haal ik dan weg.

*Fred, bedankt voor je tijd en we hopen je nog vaak aan onze zijlijn te mogen begroeten.*

Steun de bedrijven en mensen die ons en jou steunen

# STEUN ONZE SPONSOREN

Tiemens Installatie  
Succes Verzekerd  
Brummel projectinrichters  
Grandcafé de Toren  
Aannemersbedrijf G. de Wilde  
Club van 100  
Rozendal Montage  
Herma Kapster aan Huis  
CreatorsConnect  
Marcel's Kaas  
Rabobank  
Gelre Koffie  
AH Vaassen  
Auto Services van der Mars  
AVK-Nederland  
Cafeteria Eetcafé de Bolle  
Bloemencentrum de Lelie  
Autoschadebedrijf De Wilde  
Hubo Vaassen  
EP: Total Electronics  
Elektra B.V.  
Autobedrijf Favoriet  
Herms B.V.  
Dethivans  
Huernink Tweewielers  
Kapadokya  
Bloemenhuis Labberton  
Assa Abloy  
Notaris Ridderhof-  
Schwankhaus  
Aad Overdevest  
Vakgarage Autoservice HS  
Veluwenkamp  
Dros Schoonmaakdiensten

Doorn & Van der Haar  
Reerink IJzerwaren  
Installatiebedrijf Reusken  
Schagengroep  
Autoschadebedrijf Steneker  
Circules-Berkel  
Slagerij Ter Weele  
Autoschadebedrijf Tiemessen  
Aannemersbedrijf Timmer  
Hollander Techniek  
Snackbar Toppel-in  
Aannemersbedrijf Van Laar  
Vosselman Party en Tenten  
Ammie de Vries B.V.  
Hovenier Weultjes  
Wibra  
WKZ Installatietechniek  
Apotheek Stellendam  
Du Marquis  
Kees Bouwmeester  
Frans Schimmel Groen en  
Grondwerk  
Jan's Vlees  
Imetis Apeldoorn  
Rozeboom Ijsspecialiteiten  
Hellebrekers  
Welkoop  
Rodijk Luchtkanalen  
Radio TV Stegeman  
Marieke's Hairstyling  
Verkeersschool Joop Hagen  
Bruna-Top1Toys  
Eethuis Eekterzicht  
Café de Ruif

Grosch  
Maikel de Bakker aan  
Huis  
Dining Giving & Living  
ELMB - Miprotek  
Hamer Apeldoorn  
Neijenhuis Schoenen  
René Groothedde  
11teamsports  
Bronkhorst V.O.F.  
Roy Bouwmeester  
Klussenbedrijf de Weerd  
Nemef B.V.  
Sportverlichting.com  
Stilema  
Clever Media Gerritsen-  
design  
Tornado Drive-in Show  
Vrumona  
Schoonebeek Accountants  
Koppe Hypotheken en  
Verzekeringen  
Veluwsestreek producten  
W. de Wilde Metselwerken



**Koop bij onze sponsoren**